

**ΟΜΙΛΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Κ. ΘΕΟΔΟΣΗ Α. ΤΣΙΟΛΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΚΙΤΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 9.7.2017**

Με βαθιά οδύνη μνημονεύουμε σήμερα τα παλληκάρια της Εθνικής Φρουράς, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ που στο απόγειο της νιότης τους, οι περισσότεροι, έδωσαν τη ζωή τους βρισκόμενοι σε εντεταλμένη υπηρεσία για την πατρίδα.

Μνημονεύουμε άξιους και ευσυνείδητους αξιωματικούς, ναύτες και πυροσβέστες που έχασαν ξαφνικά και άδικα τη ζωή τους, θύματα μιας έκρηξης που σημάδεψε ανεξίτηλα τις ενέργειες και τις παραλείψεις άλλων.

Μνημονεύουμε τους 13 ήρωες της φονικής έκρηξης της 11^{ης} Ιουλίου στη Ναυτική Βάση «Ευάγγελος Φλωράκης» στο Μαρί, η οποία προκάλεσε αβάσταχτο πόνο σε όλους. Ο τραγικός και άδικος χαμός τους θα προκαλεί παντοτινά τις συνειδήσεις μας και σαν ερινύα θα κυνηγά πραγματικά την κρατική ανεπάρκεια και την αμέλεια της Πολιτείας. Υποκλινόμαστε με σεβασμό στη μνήμη τους και επαναλαμβάνουμε τη συγνώμη της Πολιτείας για όλα όσα όφειλε να πράξει και δεν έπραξε, και συμπάσχουμε στον πόνο και τη θλίψη των γονιών, των συζύγων, των παιδιών και των αδελφών των 13 ηρώων που κλήθηκαν να σηκώσουν στους ώμους τους πολιτικές και διοικητικές ευθύνες και ανεπάρκειες που δεν τους αναλογούσαν.

Οι μνήμες είναι ακόμα νωπές, τα συναισθήματα τα ίδια: Οργή, πόνος, πικρία, αγανάκτηση. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε το Μαρί. Δεν είναι μόνο ο άδικος χαμός τόσων ανθρώπων και η μεγάλη καταστροφή που έφερε μαζί της η έκρηξη. Είναι και το τεράστιο βάρος στις συνειδήσεις μας ως μελών μιας κοινωνίας που ανέχτηκε και άφησε να προκληθούν συνθήκες οι οποίες έφεραν τον όλεθρο και την καταστροφή.

Ναι, έχουμε και εμείς ως λαός τις ευθύνες μας. Γι' αυτό και δεν πρέπει να επιτρέψουμε ποτέ η μνήμη των 13 ηρώων να λησμονηθεί.

Σήμερα, εδώ στο ιερό ναό του Αγίου Κυριάκου στο Κίτι, μνημονεύουμε ειδικά τον ήρωα Πλοίαρχο Λάμπρο Λάμπρου που έχαιρε από τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας του της μεγάλης εκτίμησης και της αναγνώρισης των ανωτέρων του, όπως και των υφισταμένων του, ως πρότυπου φιλοπατρίας και αφοσίωσης στο καθήκον και την αποστολή του. Αλλά, ακόμα, και ανιδιοτέλειας και ανθρωπιάς στις σχέσεις του με τα άλλα στελέχη της Εθνικής Φρουράς, καθώς και μεγάλης αγάπης προς την οικογένεια του.

Γεννημένος το 1966 στην κατεχόμενη Αγία Τριάδα της Καρπασίας, όπου και παρέμεινε για διάστημα δυόμισι χρόνων μετά την τουρκική εισβολή, είχε ως όνειρο να εκπαιδευτεί και να υπηρετήσει στις ένοπλες δυνάμεις μας. Και το όνειρο του αυτό ευτύχησε να το κάνει πραγματικότητα φοιτώντας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων της Ελλάδας.

Όσοι βρέθηκαν κοντά του και τον γνώρισαν, φίλοι και γνωστοί του, αξιωματικοί και ναύτες, καθώς και συγχωριανοί σου, έτρεφαν προς το πρόσωπο του απεριόριστο σεβασμό γιατί επρόκειτο για ένα άνδρα με αρχές και ιδεώδη τα οποία υπηρετούσε με μοναδικό ζήλο και αφοσίωση και ήταν γι' αυτό παράδειγμα προς τους υπολοίπους.

Και φθάνουμε στο θλιβερό ξημέρωμα της 11^{ης} Ιουλίου 2011, όταν ειδοποιήθηκε και έσπευσε, ως Υποπλοίαρχος και Διοικητής της Ναυτικής Βάσης «Ευάγγελος Φλωράκης», να επιληφθεί της πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει στα μοιραία εμπορευματοκιβώτια με τα εκρηκτικά, για τα οποία εννέα μήνες πριν, αφότου ανέλαβε τη διοίκηση της Βάσης, είχε προειδοποιήσει γραπτώς για τη μεγάλη επικινδυνότητα τους όσον αφορά στην ασφάλεια του στρατοπέδου και τις ζωές των αξιωματικών και ανδρών που ήταν υπό την διοίκηση του. Η προσπάθεια του αυτή επαναλήφθηκε και στη συνέχεια της διοίκησης του, ωστόσο το μεγάλο κακό για το οποίο προειδοποιούσε ήρθε τελικά εκείνο το μαύρο ξημέρωμα.

Μαζί με το Διοικητή του Ναυτικού, Πλοίαρχο Ανδρέα Ιωαννίδη, δεν δέιλιασε ούτε στιγμή μπροστά στο θανάσιμο κίνδυνο και παρέμεινε αγέρωχος και συνεπής στο καθήκον. Τίμησε την στολή του και πρόσφερε με υψηλό αίσθημα αυτοθυσίας τη ζωή του για να υπερασπίσει την αποστολή του, γνωρίζοντας πως οι ευθύνες βάραιναν τους ώμους άλλων και όχι τους δικούς τους. Άλλων που δεν τόλμησαν ποτέ να τις αναλάβουν.

Μαζί θυσιάστηκαν εκείνο το μαύρο πρωινό ο αρχικελευστής Κλεάνθης Κλεάνθους, ο Κελευστής Μιχάλης Ηρακλέους, οι Ναύτες Μιλτιάδης Χριστοφόρου, Χριστάκης Χριστοφόρου και Αντώνης Χαραλάμπους, καθώς επίσης και γενναίοι άλλοι άνδρες της Πυροσβεστικής, ο Αρχιλοχίας Ανδρέας Παπαδόπουλος, ο Αρχιπυροσβέστης Γιώργος Γιακουμής και οι πυροσβέστες Βασίλης Κρόκος, Σπύρος Ταντής, Παναγιώτης Θεοφίλου και Αδάμος Αδάμου.

Άπαντες δήλωσαν παρόντες και αποδείχθηκαν αντάξιοι του ηρωισμού που επέδειξαν και άλλοι συμπατριώτες μας γράφοντας με ανεξίτηλα γράμματα το όνομα τους στο Πάνθεον των Αθανάτων μας. Δίκαια δε η Πολιτεία, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει ανακηρύξει και τους 13 ως ήρωες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, περιλαμβανομένης της έμπρακτης και τακτικής στήριξης τους.

Αυτή είναι όμως η ελάχιστη τιμή που τους αξίζει και τους οφείλει η Πολιτεία. Μεγαλύτερη τιμή γι' αυτούς θα είναι, φέρνοντας ως παράδειγμα τη γενναιότητα και την αυτοθυσία τους, να μην επιτρέψουμε να γίνουν νέα Μαρί, να μην επιτρέψουμε να ξαναζήσει ο τόπος μας τέτοιες τραγωδίες.

Σεβαστοί συγγενείς,

Η κληρονομιά που άφησε στην Πολιτεία μας ο Πλοίαρχος Λάμπρου Λάμπρου μαζί με τους άλλους ήρωες του Μαρί, είναι πολύ βαριά. Και η προσπάθεια μας είναι να ανταπεξέλθουμε στο χρέος μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αναβαθμίζοντας θεσμικά τις ευθύνες μας και κάνοντας ότι πρέπει και επιβάλλεται, συλλογικά και συντεταγμένα, για να αποκαταστήσουμε το κύρος της Πολιτείας και να προστατεύσουμε τους πολίτες μας.

Πρέπει να νιώθετε περήφανοι γι' αυτή την κληρονομιά που σε σας αποδίδει την ύψιστη τιμή και στην Πολιτεία τη μέγιστη ευθύνη.

Βέβαια, το κύριο βάρος των συνεπειών της χωρίς προηγούμενο τραγωδίας το έχετε εσείς, οι οικογένειες των ηρώων, οι οποίες, έξι χρόνια μετά, προσπαθούν ακόμα να συνέλθουν από το μεγάλο κτύπημα και να προγραμματίσουν και πάλι τις ζωές τους.

Ήρωα Πλοίαρχε Λάμπρο Λάμπρου,

Συμπαραστεκόμαστε στην οικογένεια σου και μοιραζόμαστε τον πόνο της. Βάλαμο σε αυτή τη σκληρή δοκιμασία της συζύγου σου Λουκίας και των αγαπημένων σου παιδιών Νικολέττας και Ανδρέα, είναι η καθολική αναγνώριση της αξιοσύνης σου σαν καλού και αφοσιωμένου οικογενειάρχη, ανδρείου και θαρραλέου αξιωματικού και ενάρτετου

ανθρώπου με υψηλά ιδεώδη και αρχές, παράδειγμα για όλους εμάς τους υπολοίπους που υποκλινόμαστε στη θυσία και το μεγαλείο της ψυχής σου.

Αιώνια θα παραμείνει για πάντα η μνήμη σου.